



Guds frid!

Det är dags att starta upp en ny termin!

När jag har sökt Gud för den här hösten så är det med blandade tankar, känslor och funderingar. Många frågor har snurrat i mig. Hur kan vi vara församling mitt i en pandemi som begränsar våra möjligheter att träffas? Vad händer med oss och vår tro när vi inte kan träffas till fysiska Gudstjänster och samlingar i samma utsträckning som vi hade önskat? Hur får vi alla åldersgrupper att känna delaktighet i församlingsgemenskapen? Hur når vi nya människor med de goda nyheterna om Jesus?

Det som jag landar i och som har blivit tydligt är att vi måste våga tänka i nya banor, prova nya idéer och lära oss på vägen. Som tur är så utgör inte jag eller församlingsledningen hela församlingen, utan vi är många som kan hjälpas åt och komma med idéer och tankar. Mångfalden i församlingen är ju något av det vackraste som finns!

Det bästa av allt är att det är Jesus som är huvudet för sin församling. Det är han som är centrum i allt vi gör!

Jesus säger i Uppenbarelsebokens sista kapitel ”Se, jag gör allting nytt!” Det ligger i den gudomliga naturen att utvecklas och befinna sig i en rörelse framåt, inte vara statisk eller fast. Gud säger genom profeten Jesaja i kapitel 43, vers 19; ”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” Jesus vill leda oss framåt på en väg som är framkomlig och som präglas av liv och förnyelse. Kanske just denna tid är en tid då Guds ande på ett särskilt sätt vill utrusta och använda sin församling!

Det som fötts i mig när jag bett för församlingen och hösten är fyra ledord som jag tror kommer hjälpa oss att växa i relationen med Jesus, varandra och andra.

Dessa ledord är; Generositet, Uppmuntran, Delaktighet och Förtroende/Tillit. Jag tror att dessa ledord är viktiga nycklar till en god och Jesuscentrerad församlingsatmosfär.

När vi får växa ytterligare inom dessa fyra områden skapas goda förutsättningar för att bygga en församlingsskultur som är attraktiv, som uppmuntrar till delaktighet, överlåtelse och tro på Guds möjligheter! Det finns mycket annat som också är viktiga områden i en församlings liv, men den här hösten vill jag fokusera och undervisa om just dessa viktiga nyckelord.

Det kommer märkas i predikningar och andakter. Cell/hem/bönegrupperna kommer få bibelord som rör dessa fyra nyckelord för vidare samtal och reflektion. Då jag under hösten kommer finnas med lite mer i barn- och ungdomsarbetet så kommer dessa ledord också vara självklara för mig att dela med dem.

Det känns som en förmån och glädje att kunna jobba med dessa nyckelord i HELA församlingen! Min längtan och bön är att vi i än större utsträckning skall hitta glädjen och frimodigheten i vår tro. Jag ber att församlingsslivet och gemenskapen ska präglas av en positiv, upplyftande och kärleksfull atmosfär där alla på riktigt känner sig hemma! Där vi inte strävar efter perfektionism utan ger människor möjlighet att växa och formas till goda ledare och ambassadörer för Guds rike!

Jag hoppas du vill vara med på ”resan” vi som församling är på! För att citera en sång jag sjöng i söndagsskolan, ”Med Jesus i båten kan vi le mitt i stormen!” Stormar kommer och går men Jesus är densamme, igår idag och i evighet, och hans löften om att aldrig överge dig eller sin församling är sanna!

Nu går vi in i hösten med förväntan på vad Jesus vill göra ibland oss!

Med önskan om Guds rika välsignelser!

Franz Hagman, pastor

P
A
S
T
O
R
N
H
A
R
R
O
R
D
E
T

