



Guds frid!

P A S T O R N H A R O R D E T

Jag hoppas att du är vid gott mod och vid god hälsa trots situationen med Corona och skärpta restriktioner.

Vi som församling såg fram emot och gladdes över att vi under september och oktober äntligen kunde fira gudstjänst igen. Många av våra verksamheter startade upp och läget kändes lite mer normalt. Men så kom bakslaget med en andra våg av Corona över landet och världen. Den här gången drabbas vår region i större grad än tidigare.

Mitt i detta kaos finns församlingen. Mitt i allt finns Gud!

Jesus säger dessa ord till sina lärjungar: **"För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt."** /Matteus 19:26.

Jag är övertygad om att när vi står på Guds ord och när vi läser Bibelns hoppfulla ord, så ger det oss kraft! Det fyller dig med tro och frid. Det blir till uppmuntran och ger dig mål och riktning i livet, för dagen och stunden!

Så, glöm inte bort att läsa din Bibel i dessa tider!

Vi har under hösten jobbat med fyra ledord: **Generositet, Uppmuntran, Delaktighet och Förtroende/Tillit.** Dessa viktiga ord är också några mycket tydliga karaktärsdrag hos Jesus. I allt han gör och i de möten han har med människor lyser dessa drag igenom.

Idag vill jag stanna upp vid ordet **Delaktighet.**

Delaktighet är ett begrepp som inkluderar. Det bjuder in dig och mig att vara med.

Alla kan vi nog minnas tillfällen när vi inte blivit inkluderade fast man gärna hade önskat. Kanske i skolan på raster, kanske under idrott eller på arbetsplatsen. Även i kyrkan och församlingslivet kanske någon känt sig utanför. Att ofrivilligt ställas utanför skapar på sikt en försämrad självbild och ett försämrat självförtroende. Ingen mår bra av det, och därför är det så viktigt att vi också arbetar med att göra människor delaktiga i församlingslivet. Att vi som Guds folk är inkluderande både i och utanför kyrkans väggar. Guds ord är fullt av exempel på människor som blivit inkluderade både i Guds planer och i mänskliga sammanhang.

För att ta ett exempel: **Samuel**, som blir kallad till domare och delaktig i Guds plan för Israel. Han hörde Guds direkta kallelse till tjänst redan som ung. I första Samuelsboken kapitel 3 vers 19-21 får vi veta att Gud alltid var med Samuel och att hela folket förstod att han var betrodd av Gud att vara en Herrens profet.

Han var betrodd, och därigenom blev han delaktig i Guds plan. Så viktigt att komma ihåg! Under Gamla Testamentets tid gjorde Gud människor delaktiga i sina planer för att vägleda, påminna och förmana sitt folk.

I det nya förbundet, genom Jesus försoningsverk på Golgata och utgjutandet av Den Helige Ande, så är vi alla betrodda av Gud att vara hans tjänare och tjänarinnor.

Vi har många exempel i Nya Testamentet: Lärjungarna, Paulus, Priska och Akvila, Timotheus och Filippus, t ex. Alla blev de delaktiga genom tron på Jesus. De upplevde generositeten från Jesus, blev uppmuntrade i bönen genom Den Helige Ande och de blev fyllda med Jesus kärlek till alla människor!

Du och jag är också kallade till gemenskap med Jesus. Betrodda av Gud själv att tjäna honom i denna tid!

Kom ihåg Jesus ord från Matteus evangelium: **"Att för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt!"**

Vi fäster vår blick på honom som ger oss kraft och har gjort oss delaktiga. I tron på Jesus får vi nåd och frid också i denna oroliga tid!

Jag önskar dig Guds rika välsignelser!
Franz Hagman