



Guds Frid!

P A S T O R N H A R O R D E T

Här kommer en hälsning från pastorn!

I skrivande stund vilar novembermörkret utanför fönstret i sin gråa klädnad. Det är förmiddag och jag behöver ha lampan tänd för att se ordentligt. En del älskar november månad där mörkret tillåter oss att tända ljus och mysa framför brasan, kanske sätta upp en adventsstjärna i förtid. Andra tycker mest det är jobbigt och tungt. Hur du än har det just nu vill jag försöka sprida lite hopp och ljus in i din tillvaro genom denna hälsning. När världen är uppochner av Coronapandemins härjningar, när vi återigen tvingas till isolering och nedstängning, så är varje liten uppmuntran till extra stor glädje!

I de två föregående hälsningarna från mig, samt i predikningar och andakter, har jag lyft några av de fyra ledord som vi arbetar med den här hösten. Den här gången vill jag lyfta ordet **Uppmuntran**. Jag kommer hämta några bibelord från den predikan som jag spelade in till söndagen den 15 november. För någon kanske det blir en upprepning, men jag tror vi alla behöver bli påmind om den kraft som finns i just uppmuntran.

Precis som våra övriga ledord, Generositet, Delaktighet och Förtroende/Tillit så är Uppmuntran ett av Jesus tydliga karaktärsdrag. Jesus låter de gärningar han gör och de möten med människor vi läser om i evangelierna, bli till stor uppmuntran för den enskilde och något som vi får ha som förebild i våra liv tillsammans med Jesus.

Ett exempel är berättelsen när Jesus botar den lame mannen som hissas ner framför Jesus fötter av sina vänner. Vi läser i Lukas evangelium 5:23-26: "Vilket är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Res dig och gå? Men för att ni ska veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bår och gå hem!" Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade: "Det vi har sett i dag är ofattbart!" Mannen gick hem medan han prisade Gud och alla som hade sett detta fick en förnyad tro på att Jesus var Messias. Det blev en stor uppmuntran först och främst för den lame mannen som blev helad, men också för dem som såg undret. I mötet med Jesus finns en enorm uppmuntran. Det behöver inte handla om stora under och mirakler utan om insikten att Jesus ser mig! Han ser och bryr sig om den enskilde. Jesus är personlig och i mötet med honom får våra liv ljus. Jesus omsorg och kärlek blir uppenbar när vi lever nära honom, mörker och missmod lättar och vi upplever en ny glädje i våra liv!

Jesus säger i Johannes evangelium 14:6: "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig." Jesus vet att han är allt vi behöver! Så hämta din styrka och kraft hos Jesus. Det kommer bli till stor glädje och uppmuntran för dig.

I dessa tider är det så viktigt att vi får vara till uppmuntran också för varandra. I Paulus alla brev till församlingarna så är uppmuntran en viktig del. Han vill genom sina hälsningar bli till uppmuntran för församlingen i en svår tid av kamp och förföljelse. Han uppmanar också varje församling att leva i kärlek och att uppmuntra varandra.

Ett exempel hämtat från Filipperbrevet 2:1-2: "Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne."

Jag önskar att vi alla både får ta emot uppmuntran och själva vara till uppmuntran för någon annan i denna tid. Kom ihåg var du själv kan hämta ny kraft och glädje!

Jag citerar en sång av Lina Sandell: "En liten stund med Jesus, o, hur den jämnar allt och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt."

Jag önskar dig Guds rika välsignelser!
Franz Hagman pastor.